

Liturgiewijzer

Lauden, eerste zondag na Epifanie

Doop van de Heer in de Jordaan

BB: Blauwe Boek

RB: Rode Boek

Inleiding: v. Heer, open Gij mijn lippen 956 **BB**
a. En mijn mond verkondigt uw lof

Invitatorium: Psalm 95, 1-7 956 **BB**

Hymne: 604, 1,2 en 4 **BB**

Psalmodie:

Psalm 2 p. 666 **RB**

Psalm 29 p. 712 **RB**

Psalm 77: 12-21 p. 805 **RB**

Evangelie: Lucas 3, 15-16 en 21-22.

Responsorium: Groot is onze Heer 956 **BB**

Overweging

Stilte

Hernieuwing doopbeloften (z.o.z.)

Antifoon: Bronnen van al wat leeft 179, p. 1015 **RB**

Lofzang van Zacharias 167, p. 994 **RB**

Antifoon: Bronnen van al wat leeft 179, p. 1015 **RB**

Voorbeden (en acclamaties) 956 **BB**

Onze Vader 956 **BB**

Gebed van de dag p. 43 **RB**

Slotlied: 736 **BB**

Besluit: 956 **BB**

Collecte bij de uitgang

Voorganger: Lector Sicco Claus

Pianist: Loes van Hemert-Wallenburg

Cantor: Noor Nuis

Op het feest van de Doop van de Heer in de Jordaan worden we als vanzelf herinnerd aan onze eigen doop. In onze doop werden we intiem verbonden met het leven, sterven en verrijzen van Jezus. In ieder geval één keer per jaar, tijdens de Paaswake, hernieuwen we onze doopbeloften. Maar ook het feest van de Doop van de Heer in de Jordaan is een goed moment deze beloften, die onze (peet)ouders veelal voor ons uitspraken, ons opnieuw bewust te worden en eigen te maken.

Voor de vernieuwing van de doopbelofte verzamelen we ons in een halve cirkel rond het doopvont. Na het vernieuwen van de doopbeloften lopen we één voor één langs het doopvont om ons met het gewijde water dat zich erin bevindt, te bekruisen. *Ook de degenen die niet gedoopt zijn* worden uitgenodigd naar het doopvont te lopen voor een zegen. Daarna keren we terug naar onze plaatsen.

Hernieuwing doopbelofte

Gemeente,
In de doop zijn wij met Christus begraven,
om met hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom willen wij nu
onze doopbeloften hernieuwen en uitspreken.

Wilt u zich te allen tijde verzetten
tegen kwaad en onrecht,
Om te leven in de vrijheid van de kinderen Gods?

Ja, dat belof ik.

Wilt u zich verzetten
tegen de bekoring van zonde en ongeloof,
zodat het kwade zich niet van u meester maakt?

Ja, dat belof ik.

Wilt u de Heer uw God dienen
en de Eeuwige alleen?

Ja, dat belof ik.

We bekruisen ons met gewijd water uit het doopvont. De voorganger bekruijt zich als eerste. Daarna degene die het dichtst bij de ingang van de kerkzaal staat, gevolgd door de andere omstanders. Daarna lopen we terug naar onze plaatsen.