

# Eucharistieviering

Vijfde zondag na Epifanie

*Zondag van de wonderbare visvangst*



Oud-katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus

9 februari 2025

De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom

<b>Inleidend orgelspel</b>		
<b>Openingsgezag</b>	829	blauw
<b>Viering van de eucharistie</b>	blz. 413	rood
<b>Genadegroet</b>	blz. 413	rood
<b>Stilte om tot inkeer te komen</b>		
<b>Schuldbelijdenis</b>	blz. 414	rood
<b>Kyrie/gloria</b>	Mis 26 nr 944/945	blauw
<b>Gebed van de zondag</b>	blz. 52	rood
<b>Eerste schriftlezing</b> – Jes.6, 1-8 NBV OKV		
<b>Tussenzang</b>	Psalm 138, 1-5	rood
<b>Tweede Schriftlezing</b> – 1 Kor. 15,1-11 NBV OKV		
<b>Halleluja</b> ( <i>allen gaan staan</i> )	437	blauw
<b>Evangelielezing</b> – Luc.5, 1-11 NBV OKV		
<b>Acclamatie</b>	304	blauw
<b>Preek</b>		
<b>Orgelspel</b>		
<b>Geloofsbelijdenis</b>	311	blauw
<b>Vorbeden</b>	317	blauw
<b>Vredegroet</b>		rood
<b>Offertorium</b>	746	blauw
<b>Eucharistisch gebed</b> ( <i>inleiding adventstijd</i> )	9	rood
<b>Heilig/Lam Gods</b>	Mis 26 nr 946/947	blauw
<b>Orgelspel tijdens de communie</b>		
<b>Gezag na de communie</b>	<i>‘O Heer die onze Vader zijt’</i>	
<b>Dankgebed</b>	blz. 54	rood
<b>Looft en dankt</b>	nr. 6 (blz. 478)	rood
<b>Slotzang</b>	822 1,2,3,10	blauw
<b>Orgelspel</b>		

Voorganger	Pastoor Leen Wijker
Organist	Wouter Blacquièrre
Cantores	Paula Breuning en Ruth Lammers

**Neem mijn leven, laat het Heer (okv 822)**

1. Neem mijn le - ven, laat het, Heer,  
toe - ge - wijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn u - ren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst be - reid.

**O Heer die onze Vader zijt (NLB 836)**

1 O Heer die on - ze Va - der zijt,  
ver - geef ons on - ze schuld.  
Wijs ons de weg der za - lig - heid,  
en laat ons hart, door U ge - leid,  
met lief - de zijn ver - vuld,  
met lief - de zijn ver - vuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met u mee  
op weg gaan met U mee.

O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond  
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.